

Zondag 21 december

Vierde zondag van de Advent



Geloven zoals Jozef

Vandaag is het de vierde zondag van de Advent.
Als je een Adventskrans hebt, mag je vandaag vier kaarsjes of vier waxinelichtjes aansteken.
Zie je dat er veel meer licht is,
dan toen je maar één kaarsje mocht aansteken?
Dat betekent dat het wachten niet lang meer duurt.
Weet je dat het nog maar vier dagen duurt tot Kerstmis?



Vandaag beginnen we met een kort spelletje:

Hoe heet onze Verlosser?

Schrijf de eerste letter op.

De vijfde letter van het woord Verlosser is een .?

Ook deze letter schrijf je op.

Als je 's morgens wakker wordt, schijnt misschien de _ _ _?

Schrijf de eerste letter op.

De tweede letter van Verlosser is een _?

Schrijf maar weer op.

Je antwoord is misschien goed of _ _ _ _?

De eerste letter heb je nodig.

Alle letters achter elkaar ? _ _ _ _ _

Want:

Het draait vandaag allemaal om hem.

Vandaag hoort Jozef van Maria dat ze een kindje verwacht.

Jozef schrikt heel erg. Ze zijn nog niet getrouwd.

Jozef houdt heel veel van Maria. Hij wil niet dat de mensen over Maria kletsen en haar wegsturen.

Wat moet hij doen? Wie kan hem helpen?

Zullen we gaan lezen wat hierover in het Evangelie staat?

“In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verteller: **Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.** *Mattheüs 1, 18-24*

De geboorte van Jezus Christus gebeurde op de volgende wijze:

Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze bij elkaar gingen wonen, in verwachting te zijn van de heilige Geest.

Omdat Jozef, haar man, leefde zoals God het wil, wilde hij haar niet in opspraak brengen.

Daarom dacht hij erover in stilte van haar te scheiden.

Terwijl hij daarover nadacht verscheen hem in een droom een engel van de Heer. Die zei tegen hem:

Engel: “Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, uw vrouw, bij u te nemen: het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon op de wereld brengen die u Jezus moet noemen. Want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Verteller: Dit alles is gebeurd, opdat uit zou komen wat de Heer gezegd heeft door de profeet. Deze zegt:

Profeet: “Kijk, de maagd zal in verwachting raken en een zoon op de wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuël geven.”

Verteller: Dat betekent: God met ons.

Toen Jozef wakker werd deed hij wat de engel hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich.

Woord van de Heer.

Om te doen:

Gesprekje:

1. Droom jij wel eens en weet je dan nog als je wakker wordt waar de droom over ging?
2. Denk je dat God ook 's nachts aan jou denkt?
3. Zou God ook nu nog in een droom een engel kunnen sturen om een boodschap door te geven? Waarom wel of waarom niet?



Gebedje:

Lieve God,
U bent zo groot.
U heeft alles geschapen.
Dank U wel hiervoor.



Lieve God,
U heeft een engel gestuurd om Jozef uw boodschap door te geven.
Dank U wel hiervoor.

Lieve God,
U heeft niet alleen Jozef uitgekozen, maar ook Maria.
Zij draagt Jezus in haar schoot.
Dank U wel hiervoor.

Lieve God,
Dank U wel dat we over een paar dagen Kerstmis mogen vieren.
Dank U voor Jezus.
Dank U wel. Amen.

Om te zingen:

Jozef Timmerman

(Tekst en muziek: Elly en Rikkert
Marcel & Lydia Zimmerman)

<https://youtu.be/Kriisfuboj4>

Ik ben Jozef Timmerman
zomaar een gewone man
niet zo rijk en niet zo machtig
maar met handen sterk en krachtig
ik weet wat ik maken kan
ik ben Jozef Timmerman.



Refrein:

Jozef Timmerman
zomaar een gewone man
daar word je niet minder van
want God heeft met jou een plan.

En Maria is mijn vrouw
waar ik superveel van hou.
Ik heb haar van God gekregen
en dat zag ik als een zegen
maar ik hoorde toen al gauw
dat zij moeder worden zou. Oeps!

Refrein:



Ik ben Jozef Timmerman
ik doe alles wat ik kan
ik zal werken zonder klagen
en ons Kind op handen dragen
Hij wordt een bijzonder man
Zoon van God, de grote Vader
en van Jozef Timmerman.

Refrein:

Jozef Timmerman
Hij wordt een bijzonder man
Zoon van God, de grote Vader
en van Jozef Timmerman. Hoi!



TIP VOOR DE WEEK:



Hoe kun je in deze laatste dagen van de Advent
je hart voorbereiden op de komst van Jezus?

Misschien kunnen jullie als gezin hier samen nog even over praten?

Je weet het!

Het zit niet alleen in mooie kleren, lekker eten, druk zijn met versieren.

Maar hoe kunnen we elkaar helpen, om Jezus welkom te heten?

