

14 december 2025
3^e Zondag van de Advent
Zondag Gaudete, verheug je



Jezus, bent U echt de komende of ...?

Dit weekend denken we aan mensen die gevangen zitten.

Nu denk je misschien, eigen schuld.

Je hebt iets gedaan wat niet mocht dus krijg je straf.

Maar weet je, niet iedereen heeft iets verkeerd gedaan.

Soms worden ook onschuldige mensen in de gevangenis gestopt.

Mensen die alleen maar goed wilden doen.

Zo horen we vandaag over Johannes de Doper, de neef van Jezus.

Die heeft het volk bemoedigd en de mensen opgeroepen om anders te gaan leven,
meer zoals God het heeft bedoeld. Johannes wijst de weg naar Jezus.

Maar nu, nu zit Johannes in de gevangenis en vraagt zich af
of Jezus echt degene is over wie hij verteld heeft. Of Hij het is die wordt verwacht.

Hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus om het te vragen.

En wat zegt Jezus?

Kijk eens goed om je heen. Wat zie je dan? Tja, wat zouden ze zien?

Vandaag is het al een beetje feest in de kerk?
Waarom? Omdat het de derde zondag is van de Advent.

Drie kaarsen op de adventskrans mogen aan. Het wordt meer en meer licht.

Zing je mee? Het is weer zover



<https://www.youtube.com/watch?v=IlpaO-ExPIg>

Samen: **In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.**

Verteller: **Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.**

Mt. 11, 2-11

Verteller: Op een dag hoorde Johannes in de gevangenis
wat Christus allemaal deed.

Hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:

Leerlingen: "Bent U degene die komen zou,
of moeten wij een andere verwachten?"

Verteller: Jezus antwoordde hun:

Jezus: "Ga aan Johannes vertellen wat jullie horen en zien:
blinden zien en lammen lopen,
melaatsen worden gezond en doven horen,
doden worden levend
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Gelukkig is degene, die aan Mij niet twijfelt."

Verteller: Toen ze vertrokken waren,
begon Jezus tegen de menigte te spreken over Johannes:

Jezus: "Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken?
Naar een rietstengel die door de wind wordt bewogen?
Waar zijn jullie dan wél naar gaan kijken?
Naar iemand in fijne kleren?
De mensen die fijne kleren dragen
zijn te vinden in de paleizen van de koningen.
Waarom zijn jullie dan uitgetrokken?
Om een profeet te zien?
Inderdaad. Ik zeg jullie: zelfs meer dan een profeet!
Hij is het over wie geschreven staat:
'Kijk, Ik stuur mijn bode voor U uit.
Hij zal de weg voor uw komst klaarmaken.'
Luister goed, wat Ik jullie zeg:
Onder alle mensen die uit vrouwen geboren zijn,
is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Toch is de kleinste in het Rijk van de hemel groter dan hij."

Verteller: Woord van de Heer.

OM TE DOEN

Gesprekje

1. Wat hebben de leerlingen van Johannes eigenlijk gezien?
En kun je dat in onze tijd ook nog zien?
2. Jezus zegt tegen Johannes leerlingen 'Je bent gelukkig als je niet twijfelt aan Mij.'
Wat bedoelt Jezus hier toch mee? Mag je echt nooit twijfelen?
En wat moet je doen als je toch een keer twijfelt?

Om te bidden en/of te zingen

Lieve Jezus,
Net als Johannes, twijfel ik ook wel eens.
Dan hoor ik uw stem niet. Dan let ik niet op,
en doe ik dingen die ik eigenlijk niet wil.
Mijn grote voorbeeld is Maria, uw en mijn Moeder.
Zij is een licht voor iedereen, helpt waar ze maar kan.

Daarom bid ik:

Moeder Maria,
laat mij een licht zijn,
in de wereld van vandaag.
Moeder Maria,
laat mij een licht zijn,
licht dat Jezus warme Liefde
verder draagt.

Dit laatste kun je ook zingen.

Ga daarvoor naar <https://www.foyer-thorn.nl/muziek>

Zoek dan het lied in de liedjeslijst op en beluister het.

Je kunt de muzieknoden ook downloaden, evenals de geluidsopname.

Tip van de week



Wordt het al een beetje gezellig in huis?
Zijn de kerstspullen al tevoorschijn gehaald?
En lukt het met de Adventskalender,
of ben je vooral druk met andere dingen?
Kun jij de komende week elke dag je licht laten schijnen?
Bijvoorbeeld koekjes bakken om naar iemand toe te brengen,
of een gezellige tekening ...
Je krijgt zeven kaarsjes om je best hiervoor te doen.



Maak dus zeven voornemens, schrijf er een op elke kaars, en leg deze naast je bed.
Kijk 's ochtends welke er aan de beurt is. Blijf standvastig, ook als je geen zin hebt 😊
Als iedereen dat doet, o wat krijgen we dan een mooie wereld.

Doe je mee? Veel succes!