

26 oktober 2025 - 30^e Zondag door het jaar



Vertel aan God wat in je hart leeft ...

Je weet vast al dat je overal kunt bidden,
dat je op verschillende manieren kunt bidden,
en dat je alles aan God mag vertellen.

Vandaag vertelt Jezus een gelijkenis over twee mensen
die naar de tempel, het huis van God, gaan om er te bidden.
In onze tijd spreken we niet zo vaak over een tempel, maar over een kerk.
Misschien gaan jij en ik daar op dezelfde dag ook naar toe.
Het verhaal zou dus zo maar over jou en mij kunnen gaan.

In de tijd van Jezus is het de gewoonte dat de mensen staan als ze bidden.

Kijk eens goed naar de twee mensen op het plaatje.

Wat valt je op? Hoe kijken ze? Hoe is hun houding?

Wat zullen ze tegen God zeggen?

Wat denk je, zullen ze eerlijk en oprecht durven zijn?

Of hebben ze misschien mooie praatjes hoe goed ze zelf zijn?

Straks lees je dat beide mannen naar huis gaan.

Maar slechts ééntje met vrede in zijn hart.

Wie van de twee zal dat kunnen zijn?

O, o, wat een boel vragen hè!

Zullen we nu dan maar het Evangelie gaan Lezen?

Maak het heel even stil en zeg dan zachtjes:

Jezus, help ons alstublieft om te begrijpen wat U ons vandaag wilt zeggen.

Mag er ook nog een kaarsje worden aangestoken?





Allen: In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Lucas 18, 9-14

Op een dag vertelde Jezus aan de mensen, die overtuigd waren van hun goede daden en op andere neerkeken, de volgende gelijkenis:

Jezus: "Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden.

De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar.

De Farizeeër stond met het hoofd rechtop en bad bij zichzelf:

Farizeeër: 'God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, oneerlijke mensen en hen die niet trouw zijn aan hun huwelijk, of ook als die tollenaar daar.

Ik vast twee keer per week en geef een tiende deel van al mijn inkomsten.'

Jezus: Maar de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij klopte zich op de borst en zei:

Tollenaar: 'God, wees mij zondaar genadig.'

Jezus: Ik zeg jullie: Deze ging verzoend naar huis en niet die andere. Want ieder die zichzelf verheft, zal vernederd, maar wie zich vernedert, zal verheven worden."

Verteller: **Woord van de Heer.**



OM TE DOEN

Gesprekje

1. De Farizeeër en de tollenaar praten allebei met God en vertellen iets over zichzelf. Wat zegt de Farizeeër en wat de tollenaar? Wie van de twee vraagt er iets aan God? Wat is het verschil in hun gebed?
2. Aan het begin heb je antwoord gegeven op de vraag wie er met vrede in het hart naar huis is gegaan. Klopte het met wat Jezus heeft verteld?

Om te bidden

Goede God, net als de tollenaar wil ik zeggen:
'Wees mij zondaar genadig'.

Zegen de mensen die liever, eerlijker, geduldiger zijn dan ik.
Laat hen een licht zijn in deze wereld.

Help allen die beseffen dat ze niet altijd het goede doen,
te geloven dat we bij U altijd welkom zijn, alles mogen vertellen
en dat U luistert naar wat in ons hart leeft.



Om te zingen Jezus zegt: Wees oprecht

Tekst en Muziek Elly en Rikkert Zuiderveld

<https://www.youtube.com/watch?v=E57Lc8YVvu4>



Jezus zegt: Wees oprecht, wanneer je Mij je hart geeft
Als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft
Dan zal Ik vergeven, wat je hebt gedaan
Ik wil in jouw leven altijd naast je staan

Jezus zegt: Wees oprecht, wanneer je Mij je hart geeft
Als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft
Ik zal jou bevrijden, waar je ook mee tobt
Maar Ik kan niet bij je, als je iets verstoep

Jezus zegt: Wees oprecht, wanneer je Mij je hart geeft
Als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft



TIP VAN DE WEEK



Spiegeltje, spiegeltje

Weet je dat het goed is om in de spiegel te kijken?
Nee, niet om te kijken of je haar goed zit
of dat je de juiste kleding aan hebt.
Wel om eerlijk naar jezelf te kijken:
Wat is er vandaag goed gegaan en wat minder goed?
Waarvoor kan ik God bedanken
en waarvoor moet ik eigenlijk sorry zeggen?
Ben ik verdrietig om iets geweest, of juist vrolijk?

Doe dat elke avond, voor je gaat slapen.
Vertel alles dan gewoon aan God.
Hij luistert graag naar wat je Hem vertelt.

Weet je wie ook graag naar je luistert?
Dat is Maria, de Mama van Jezus.
Zij wil je altijd helpen om meer van Jezus te houden,
en zegt: Doe maar wat Hij je zegt.