

Negentwintigste zondag door het jaar. 19 oktober 2025



Geef niet op! God luistert altijd als je bidt.

Stel dat je iets heel graag wilt hebben en dat je dat aan je ouder(s) vraagt.
Het kan zijn dat ze ja zeggen. Dat is natuurlijk fijn.
Echter als ze nee zeggen, is dat helemaal niet leuk.
Luisteren ze wel? Je gaat het wat later nog een keer vragen.
Je weet nooit of het dan wel mag.

In het Evangelie van vandaag gaat het over een weduwe,
die niet eerlijk behandeld wordt.
In de tijd van Jezus is een weduwe vaak heel arm,
en heeft ze meestal ook niemand die haar kan helpen.
Ze gaat naar de rechter. Zal hij haar helpen?
Het gaat in eerste instantie niet zoals zij hoopt. Echter, ze geeft niet op.
Lees maar in het Evangelie wat er precies gebeurt.
En wat Jezus jou vandaag wil vertellen.



Steken we een kaarsje aan?

*In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.*



Verteller: **Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.** (Lucas 18, 1-8)

Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen een gelijkenis. Hij leerde hen daarmee dat ze altijd moesten bidden zonder het op te geven. Jezus zei:

Jezus: “Er was eens in een stad een rechter, die zich van God en de geboden niets aantrok.

Er was ook een weduwe in die stad, die vaak bij hem kwam met de vraag:

Weduwe: “Geef mij recht tegenover mijn tegenstander.”

Jezus: Een hele tijd wilde de rechter niet, maar daarna zei hij tegen zichzelf:

Rentmeester: “Al trek ik mij van God en de geboden niets aan, toch zal ik die weduwe recht doen. Dan word ik niet langer lastiggevalen door haar eindeloze bezoeken.”

Verteller: En de Heer zei:

Jezus: “Luister wat de onrechtvaardige rechter zegt!

Zou God dan geen recht doen aan de mensen die Hij heeft uitgekozen en die dag en nacht tot Hem roepen, of zal het Hem koud laten?

Ik zeg jullie: Hij zal hen gauw recht doen.

Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden? “

Verteller: **Woord van de Heer.**

OM TE DOEN:



Gesprekje:

1. De weduwe heeft niemand die voor haar zorgt. Ze wordt niet goed behandeld. Waarom gaat zij naar de rechter?
2. Wat vind je ervan hoe de rechter reageert.
3. Gebeurt dat bij jou ook wel eens als je iets aan je vader of moeder vraagt?
4. Verhoort God al wat jij vraagt als je bidt? Waarom wel of waarom niet?

Gebedje:

Lieve Jezus,

U zegt dat God de Vader altijd luistert en recht zal doen.

Wat fijn dat ik alles mag zeggen en vragen.

U weet wat ik echt nodig heb.

Dank U wel dat U er altijd voor mij bent.

Ik wil proberen om iedere dag te bidden

om zo nog meer van U te gaan houden. Amen.



Om te zingen:
“Gebet”

<https://www.youtube.com/watch?v=1Xft4PxTGfc&list=RD1Xft4PxTGfc>

(Kinderopwekking 203 “De kleine parels”)

Als ik mijn handen vouw
en mijn ogen sluit,
weet ik dat U op me wacht.
Ik vertel U graag
wat ik deed vandaag,
ik voel dat U naar me lacht.
Er is geen vraag die ik niet stellen mag,
niets wat ik niet zeggen kan.
U luistert stil
naar wat ik vragen wil
en alles waar ik U voor dank.

Refrein:

Vader, ik dank U,
dat ik danken mag.
Dank voor uw liefde,
voor uw zorg elke dag.

(couplet 1 en refrein 2x)



Voor de mensen in oorlog,
alleen en verdrietig,
mensen met honger en pijn.
Voor de mensen die vluchten
op zoek naar de vrede,
bid ik: “Heer, wilt U dicht bij hen zijn.”

Refrein:



TIP VAN DE WEEK:

Deze zondag is het Wereldmissiedag.

Er wordt extra aandacht gevraagd voor de mensen in Myanmar,
waar oorlog heerst en vele mensen in vluchtelingenkampen verblijven.

Ze hebben alles achter moeten laten en hebben het moeilijk.

Misschien kan je komende week speciaal voor hen bidden
en voor de Zusters en de mensen, die hen helpen.

God zegt dat je moet blijven bidden en dat Hij altijd luistert.

Hij zal altijd mensen helpen die zijn hulp nodig hebben.

Maak een bloem van papier:

Een rondje, de zondag, met daaraan vast zes bloemblaadjes.

Op ieder bloemblaadje zet je een dag van de week.

Daaronder schrijf je waar je die dag voor gaat bidden.

Dan nog een steeltje met een groen blaadje eraan
en je hebt een prachtige bloem om te bidden!

