

12 oktober 2025

Achtentwintigste zondag door het Jaar



‘Uit de schaduw’

Dit weekend denken we aan de mensen die in gevangenissen zitten.

Weet je wat een gevangenis is?

Overal in de wereld zijn er gevangenen, omdat ze misschien iets ergs gedaan hebben.

Er zijn ook mensen, die gevangen gezet worden, omdat ze anders denken dan de leider van hun land.

Gevangenen kunnen niet zomaar naar huis.

En omdat ze opgesloten zijn, vergeten we ze makkelijk.

Ze leven in de schaduw van het ‘gewone’ leven.

Laten we maar voor hen bidden

dat Jezus ook in de gevangenis dicht bij hen is, hun Licht is!

Het verhaal van vandaag gaat ook over ‘gevangenen’. Over mensen die ziek zijn en niet meer bij de mensen mogen wonen. Weet je wat melaatsheid is?

Dat is een nare huidziekte, die meestal ook nog eens heel besmettelijk is.

In de tijd van Jezus mogen de mensen die melaats zijn, niet dichtbij gezonde mensen komen.

Daarom wonen ze buiten het dorp of de stad.

Als ze iets nodig hebben en dichterbij komen, moeten ze van verre roepen ‘Onrein, onrein’.

Vandaag komen er tien melaatse mensen naar Jezus toe.

Van een afstand roepen ze heel hard: "Jezus, Meester, ontferm U over ons!"

Wat Jezus dan doet, en hoe de tien hierop reageren, lees je in het Evangelie!

Zijn jullie er klaar voor? Mag er eerst een kaarsje aan?



Samen: ***In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.***

Verteller: **Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.**

Lc. 17, 11-19

Jezus was op reis naar Jeruzalem.

Hij trok door het grensgebied van Samaria en Galilea.

Toen Hij een dorp binnenging,
kwamen tien melaatsen naar Hem toe.

Ze bleven op een afstand staan en riepen heel hard:

Mensen: "Jezus, Meester, ontferm U over ons!"

Verteller: Hij zag hen en zei

Jezus: "Ga je laten zien aan de priesters."

Verteller: En onderweg werden ze rein.

Een van hen kwam terug, toen hij zag dat hij genezen was.

Luidop prees hij God.

Vol dankbaarheid viel hij neer voor de voeten van Jezus.

Deze man was een Samaritaan.

Hierop vroeg Jezus

Jezus: "Zijn ze niet alle tien rein geworden ?

Waar zijn dan de negen anderen ?

Is er niemand teruggekomen om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?"

Verteller: En Hij zei tegen hem:

Jezus: "Sta op en ga maar weer. Je geloof heeft je gered."

Verteller: Woord van de Heer.

OM TE DOEN

Gesprekje

Weet je dat Eucharistie 'Dankzegging' betekent? En dat wij, net als de tien melaatse mensen, in elke Eucharistieviering al heel in het begin bidden: 'Heer, ontferm U over ons'?

Vragen en danken horen bij elkaar. Waar kun jij God allemaal voor danken?

De tien melaatse mensen worden allemaal genezen

Toch komt er maar één van die tien terug om Jezus te bedanken.

En dat was nog wel een Samaritaan, die in de ogen van de Joden een vijand is.

Op wie lijkt jij vaak?

Op die ene die terugkomt om Jezus te bedanken,
of op die negen anderen die dat lijken te vergeten.

Waarom zegt Jezus tegen de Samaritaan:

'Je gelooft heeft je gered'?



Om te bidden

God er zijn veel mannen en vrouwen die in gevangenissen zitten.
Wilt U in hun hart gaan wonen?
En dank U wel voor de mensen die goed voor hen zorgen.
God, er is zoveel waarvoor ik U kan danken:
Voor alle liefde die ik krijg.
Voor de mooie aarde waarop ik mag leven.
Maar het meest wil ik U danken voor Jezus.
Hij heeft verteld dat U ook mijn Vader bent,
een Vader die voor mij zorgt, vergeeft, op mij wacht.
Vader, dank U wel. Amen.



Om te zingen DANK U WEL

Dank U wel voor de sterren en de maan,
dank U wel voor het groeien van het graan,
dank U wel voor de dieren in de wei,
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras,
dank U wel voor de vissen in de plas,
dank U wel voor de bossen en de hei,
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind,
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind,
dank U wel want U bent zo heel dichtbij,
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.



<https://www.youtube.com/watch?v=j3pus9vmDo>

Tip van de week



In de gevangenis wordt ook gebeden.

Nog niet zo lang geleden zijn er meer dan 200 rozenkransen naar een gevangenis gebracht.

Denk daar eens aan;

200 mensen die de rozenkrans bidden. Die getroost worden door Maria.

Die denken, ik heb verkeerde dingen gedaan maar dat wil ik nooit meer doen.

Door Maria naar Jezus! En dat 200 keer!

Wat zal God blij zijn met al die gebeden.

Want door veel te bidden zal er vrede komen in hun hart maar ook in de wereld!

Wil jij deze week iedere dag een Wees Gegroet bidden voor de gevangenen?

En God danken omdat de gevangenen zo graag willen bidden.

