

28 april 2024, 5^e Zondag van Pasen



Blijf verbonden met Jezus

Heb je wel eens van een wijngaard gehoord?

Dat is een grote tuin waar een heleboel druivenplanten groeien.
In Nederland zijn er niet zoveel, maar wel in het land waar Jezus heeft gewoond.

Maar je kent vast wel een appelboom.

Die heeft een dikke stam met veel takken waaraan in de zomer appels groeien.
Een druivenplant heeft een veel minder dikke stam. Die stam noemen we de wijnstok.

Vanuit die stam groeien grote en kleinere takken. Die noemen we ranken.

In de lente komen er nieuwe blaadjes aan de ranken.

Ze groeien en groeien. De ranken krijgen eten en drinken uit de druivenstam
zodat er druiven gaan groeien. Zo ontstaan de druiventrossen.

De wijngaardenier is degene die goed voor alle druivenplanten zorgt.

Lange takken maakt hij wat korter. Kale takjes en uitgedroogde druifjes knipt hij weg.

Dat noem je snoeien. Zo kunnen de andere druiven groter groeien.

Vandaag denken we even terug aan Witte Donderdag,
de dag waarop Jezus het Laatste Avondmaal heeft gevierd met zijn leerlingen.

Jezus weet wat er met Hem gaat gebeuren,

dat Hij zal sterven én verrijzen en terug zal gaan naar zijn Vader in de hemel.

Na de maaltijd heeft Jezus lang gepraat, over de liefde, over de heilige Geest
en over hoe belangrijk het is om met Hem verbonden te blijven.

Over dat laatste lezen we vandaag, over Jezus die zichzelf 'De ware wijnstok' noemt.



Zijn jullie klaar om te luisteren naar het Woord van God?
Dan mag er nu misschien weer een kaarsje aan.
Maak dan allemaal een kruisteken.



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Johannes Joh. 15, 1-8

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:
Jezus: "Ik ben de echte wijnstok.
Mijn Vader is de wijngaardenier.
Elk takje, elke rank aan Mij die geen vrucht draagt,
snoeit Hij weg.
Elke rank die wel vrucht draagt,
snoeit Hij bij, zodat ze meer vrucht kan dragen.
Jullie zijn al rein gemaakt,
door het woord dat Ik tot jullie heb gesproken.
Blijft met Mij verbonden, dan blijf Ik met jullie verbonden.
De rank kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Ze kan het alleen maar, als ze verbonden blijft met de wijnstok.
Zo ook kunnen jullie geen vrucht dragen,
als jullie niet met Mij verbonden blijven.
Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.
Wie met Mij verbonden blijft, juist zoals Ik in hem,
die draagt veel vrucht.
Want los van Mij kunnen jullie niets.
Als iemand niet met Mij verbonden blijft,
wordt hij weggeworpen als een rank.
Hij droogt uit.
Men brengt die ranken bij elkaar
om ze in het vuur te gooien en te verbranden.
Als jullie met Mij verbonden blijven
en mijn woorden in jullie blijven,
dan mag je vragen wat jullie willen
en je zult het krijgen.
Dat jullie rijke vruchten dragen,
daardoor wordt mijn Vader verheerlijkt.
Zo worden jullie mijn leerlingen."

Verteller: Woord van de Heer.



Om te doen

Samen in gesprek

1. Wat heb jij nodig om te groeien? Wat hebben de ranken nodig om te groeien?
2. Vrucht dragen kun je in de natuur goed zien. Druiven groeien en worden groter.
Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok. Kun je de vruchten zien in het leven van iemand die verbonden is met Jezus? En wat zie je dan zo al?

Om te bidden



Jezus, ik wil graag met U verbonden blijven
zoals de rank met de stam van de druivenplant.
Als ik luister naar uw woorden,
als ik doe wat U mij zegt,
zal ik goede vruchten dragen:
eerlijk zijn, blij zijn voor anderen,
aardig zijn voor iemand die ik niet zo lief vind,
geduldig blijven, ook als iets moeilijk gaat,
omzien naar anderen die hulp nodig hebben.
Help mij om steeds dicht bij U te blijven.
Amen.

Om te Zingen DE WARE WIJNSTOK

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij
Want wie in Mij wil leven
Die zal Ik leven geven
Blijf in Mijn liefde - Blijf in Mij

Elke rank die zonder vrucht blijft
neemt Hij weg
Elke rank die vrucht draagt
Die snoeit Hij zodat ze bloeien kan
Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij

O Heer Jezus leer mij te blijven in U
Ook als U gaat snoeien
Ik weet dat het uw liefde is
Jezus leer mij te groeien in U
Laat mij bloeien
Met alle levenskracht die in U is
Van U is de macht
Van U is de glorie
Van U is de heerlijkheid

Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij
Want wie in Mij wil leven
Die zal Ik leven geven
Blijf in mijn liefde - Blijf in mij



<https://www.youtube.com/watch?v=ldh6lszzjE>



Tip van de week

Bij Jezus gaat het niet om goede prestaties,
maar om goede vruchten.
Bedenk samen wat jullie deze week kunnen doen
om met Jezus verbonden te blijven
opdat er goede vruchten mogen groeien.