

31 MAART 2024

HOOGFEEST VAN PASEN



Alleluja, Jezus is opgestaan. Hij Leeft!

*Veertig dagen lang zijn we op weg geweest naar het belangrijkste feest van de Kerk:
Het Hoogfeest van Pasen, het feest dat Jezus leeft!*

De laatste week, de Goede Week, is bijzonder.

*Op Witte Donderdag hebben we gevierd dat Jezus ons de Eucharistie heeft gegeven.
Op Goede Vrijdag hebben we stil gestaan bij Jezus' lijden en sterven,
en hoe Hij in het graf is gelegd.*

Op Stille Zaterdag blijft het stil tot 's avonds laat.

Dan wordt Pasen ingeluid met de Paaswake.

*In die viering wordt de nieuwe paaskaars aangestoken,
en de donkere kerk binnen gedragen. Daarbij wordt gezongen: Licht van Christus.*

Alle kaarsen rondom het altaar worden aangestoken aan de paaskaars.

En ook alle kaarsen van de mensen die in de kerk zijn, worden aangestoken.

Waarom? Omdat het feest is: Jezus is verrezen, Hij leeft!

Door zijn dood en verrijzenis is er ook voor ons eeuwig leven.

Wat een wonder, wat een vreugde!

Vandaag, op Paaszondag, klinkt in de Kerk volop Alleluja, Jezus leeft!

In het Evangelie lees je hoe Maria Magdalena als eerste ontdekt dat het graf leeg is.

Wat zal ze gaan doen, aan wie zal ze dit gaan vertellen?

En wat gaan zij dan op hun beurt doen?

Ben je er helemaal klaar voor om dat in het Evangelie te lezen?
Heb je misschien een mooie feestelijke kaars om aan te steken?



Allen:

In de Naam van de Vader, de
Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. (Joh. 20, 1-9)



Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen bij het graf. Het was nog donker.
Ze zag dat de steen van het graf was weggerold.
Snel liep ze naar Simon Petrus en naar de andere leerling van wie Jezus hield.

Maria M :



Ze zei tegen hen:

"Zij hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd".

Verteller:

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug door, maar de andere leerling rende voor Petrus uit.
Hij kwam het eerst bij het graf aan.

Toen hij zich voorover bukte, zag hij de linnen doek liggen.

Maar hij ging niet naar binnen.

Simon Petrus kwam na hem ook bij het graf.

Hij ging wel naar binnen.

Hij zag dat de linnen doeken er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de andere doeken lag.



Die was opgerold en lag apart op een andere plaats.

Daarna ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen,
naar binnen.

Hij zag en geloofde, want ze hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond, dat Jezus namelijk uit de dood moest opstaan.

Woord van de Heer.

OM TE DOEN



Gesprekje:

1. Waar schrikt Maria Magdalena van als ze bij het graf komt?
Kan jij je dat voorstellen?
2. Waaraan ziet Petrus, dat het lichaam van Jezus niet weggehaald is en ergens anders neergelegd?
3. Wat wordt bedoeld met de laatste zin in dit Evangelie: "Hij zag en geloofde"
4. Weet jij wie die andere leerling is, die met Petrus naar het graf rende?
Je krijgt een beetje hulp. Zet de letters in de goede volgorde.

SANHOEJN

Gebedje:



Lieve Jezus,
Vandaag is het groot feest.
We vieren dat U uit de dood bent opgestaan. U leeft voor altijd!
Dank U wel, dat U voor mijn zonden gestorven bent.
Door U heb ik eeuwig leven bij U in de Hemel.
Dank U wat U allemaal voor mij hebt gedaan.
Amen.

Zingen:

Jezus leeft

(Tekst : Ellen Laninga-van der Veer
Muziek: Joost Laninga)

https://youtu.be/qq6thM_uOss

Kom snel, kom gauw,
kom schiet nu op er is een wonder gebeurd.
Laat los, laat gaan, laat je spullen staan,
er wordt niet meer getreurd.
Er is niets meer in het graf,
een nieuwe tijd breekt aan.
Hij die voor mij Zijn leven gaf was dood
en is nu opgestaan.



Refrein:

Jezus leeft, ja Hij leeft
'k heb Hem zelf gezien
Hij noemde mij zelfs bij mijn
naam
Jezus leeft, ja Hij leeft
kom ga met me mee
Hij is niet dood, Hij is opgestaan!

Niet straks, niet zo, niet nu even niet;
ga mee, en wacht niet meer.
Echt gaaf, echt waar, ja echt levensecht;
dat is mijn God, mijn Heer.
Dus droog je tranen snel
want Jezus Christus leeft.
Ja de Heilige God van Israël redt jou,
zodat je eeuwig leeft. **Refr.**



TIP VAN DE WEEK

Maandag 1 April, 2^e Paasdag
GEZINSMIS om 11.00 uur
H. Nicolaaskerk Baarn.
Ná de viering mag jij Paaseieren zoeken.



Vandaag vieren we dat Jezus Leeft.

Na drie dagen in het graf, is Hij opgestaan uit de dood.

Johannes zag en geloofde.

Een mooi idee om de mensen in jouw straat te laten weten wat er met Pasen
gevierd wordt: dat Jezus verrezen is.

Wat heb je nodig: Stevig papier wit of gekleurd. Schaar.

Kleurpotloden en/ of viltstiften

Knip van dat stevige papier 15 grote eieren en versier deze.

Zet dan op elk ei een letter. Samen vormen ze de zin:

PASEN: JEZUS LEEFT !

Maak dan een slinger en hang deze voor het raam.

VEEL KNUTSELPLEZIER