

# Zondag 25 Februari 2024

## 2<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd



### Een stem klinkt uit de hemel

Als je iets heel fijns meemaakt, wil je dan dat het nog eventjes blijft duren?  
Als je iets heel bijzonders hebt gezien, wil je dat dan graag aan anderen vertellen?  
Aan wie zou jij het als eerste vertellen? Waarom juist die?

Maar stel je nu eens voor dat er iets bijzonders gebeurt, en iemand zegt tegen je:  
Je mag het nog aan niemand vertellen hoor. Dat mag pas als ... het gebeurd is!!!  
Wat doe je dan? Kun jij je mond houden, of vertel je het toch?

Zoiets overkomt drie vrienden van Jezus: Petrus, Jakobus en Johannes.

Jezus neemt hen mee naar de berg Tabor.

Als ze hoog op de berg zijn, gebeurt er iets wonderlijks.

Jezus ziet er ineens zo anders uit, zo stralend!

Er klinkt zelfs een stem uit de hemel, die hen vertelt  
wie Jezus is én wat ze moeten doen.

Op de weg terug naar beneden, zegt Jezus ...

Al een beetje nieuwsgierig naar wat Jezus zegt?  
Is iedereen klaar om naar het Woord van God te luisteren?  
Staat de kaars klaar om aangestoken te worden?  
Maak het heel even stil en ga dan samen lezen.



**Allen:** In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

**Verteller:** Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

*Marcus 9, 2-10*

Op een dag nam Jezus  
Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee.  
Hij bracht hen boven op een hoge berg.  
Zij waren er helemaal alleen.  
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:  
zijn kleren begonnen te stralen  
en werden zo wit  
als geen wasser van linnen ter wereld maken kan.  
Elia verscheen hun samen met Mozes  
en zij praatten met Jezus.

**Petrus:** "Meester, het is goed om hier te zijn.

Laat ons hier drie tenten bouwen,  
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." \*\*

**Verteller:** Hij wist niet goed wat hij zei,  
want ze waren helemaal van streek.

Een wolk kwam over hen  
en uit die wolk klonk een stem

**God:** "Dit is mijn Zoon, van wie Ik veel houd,  
luistert naar Hem".

**Verteller:**



Toen ze rondkeken,  
zagen ze plotseling niemand anders bij zich  
dan alleen Jezus.  
Toen ze de berg afdaalden,  
verbod Jezus hen aan iemand te vertellen  
wat ze gezien hadden,  
voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan.  
Ze vertelden er inderdaad niemand wat van,  
ook al vroegen zij zich onder elkaar af,  
wat dat toch wel betekende:  
opstaan uit de doden.  
Woord van de Heer.

\*\* *Mozes en Elia zijn twee belangrijke mensen uit het Oude Testament;  
Mozes heeft van God de Wet ontvangen en Elia is een belangrijke profeet.*

## Om te doen

### Samen in gesprek

1. Van wie is die stem uit de hemel, en wat zegt de stem ook alweer?
2. Kun je goed horen, als er veel lawaai om je heen is?  
En kun je de stem van Jezus horen als het druk is om je heen?
3. Wat betekent het om naar Jezus te luisteren?

## Om te bidden

Vader God

U zegt tegen Petrus, Jakobus en Johannes  
dat Jezus uw Zoon is,  
dat ze naar Hem moeten luisteren.  
Dat zegt U ook tegen mij.  
Maar ik vind het soms zo moeilijk  
om de stem van Jezus te horen,  
om echt naar Hem te luisteren,  
te doen wat Hij mij zegt.  
Leer mij om stil te zijn.  
Leer mij te horen met mijn oren  
en te luisteren met mijn hart.



Zing je mee? Help mij Heer om stil te zijn

Tekst en muziek: Herman Boon

<https://www.youtube.com/watch?v=o2rVgVCGoV0&t=3s>

Help mij Heer om stil te zijn  
Help mij Heer om op U te wachten  
Help mij Heer om stil te zijn  
Kom met uw rust in mijn gedachten  
Ja kom Heer, en maak mij stil

Help mij Heer om stil te zijn  
Help mij Heer om op U te wachten  
Help mij Heer om stil te zijn  
Kom met uw rust in mijn gedachten  
want ik wil horen wat U mij zeggen wil ...

Ik ben vaak zo onrustig  
en waar komt dat toch vandaan  
maar Heer ik wil het leren ...  
uw stem verstaan ...

Help mij Heer om stil te zijn  
Help mij Heer om op U te wachten  
Help mij Heer om stil te zijn  
Kom met uw rust in mijn gedachten  
Ja kom Heer en maak mij stil

Ik ben vaak zo onrustig  
en waar komt dat toch vandaan  
maar Heer ik wil het leren ...  
uw stem verstaan ...

Help mij Heer om stil te zijn  
Help mij Heer om op U te wachten  
Help mij Heer om stil te zijn  
Kom met uw rust in mijn gedachten  
Ja kom Heer en maak mij stil  
want ik wil horen wat U mij zeggen wil ...

## Tip van de week

De drie apostelen mogen pas vertellen over wat ze op de berg beleefd hebben nadat Jezus aan het kruis is gestorven en is opgestaan uit de dood. Dat hebben ze ook gedaan. Maar wij hoeven niet te wachten om het verhaal van Gods liefde te vertellen, om te laten zien en horen dat we bij Jezus horen. Laat het licht van Jezus stralen in de wereld om je heen. Bedenk hoe jullie dit de komende week kunnen doen.

