

Zondag 4 Februari 2024 - 5^e Zondag door het jaar



Iedereen zoekt Jezus

Als je erg moe thuiskomt van school, of van werk ...
... heb je dan nog wat tijd om naar een ander te luisteren?
... zeg je 'Ja hoor, ik help je wel', als iemand jou om hulp vraagt?
En als het avond wordt, maak je dan nog wat tijd om met God te praten?
En zo ja, wat vertel je Hem dan?
Wat denk je dat Jezus doet na een lange drukke dag?

Vandaag sluit het Evangelie aan op dat van vorige week.
Weet je het nog? De mensen waren verbaasd over wat Jezus zegt en doet!
Nu komt Hij uit de synagoge en gaat naar het huis van Simon en Andreas.
Samen vertellen ze Hem over de zieke schoonmoeder van Petrus.
Later komen er een heleboel zieke mensen naar dat huis.
Jezus heeft aandacht voor iedereen en lijkt wel een wonderdokter.
Maar dan wordt het nacht ... Jezus gaat buiten een stil plekje opzoeken.
De volgende dag is iedereen op zoek naar Hem.
Zullen ze Hem vinden, en zal Hij weer veel mensen genezen?
Of is er iets wat misschien belangrijker is voor Jezus en voor alle mensen?



Wie mag vandaag verteller zijn?
Er is ook een kleine rol voor Simon en Jezus!
En mag er ook een kaarsje aangestoken worden?



Allen: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Marcus 1, 29-39

Op een dag kwam Jezus uit de synagoge.
Toen ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts in bed.
Zij vertelden Hem dadelijk over haar.
Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand
en liet haar opstaan.
De koorts verdween en zij bediende hen.
's Avonds, toen de zon was ondergegaan,
bracht men alle mensen bij Hem die ziek waren of bezeten.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Veel mensen die aan allerlei ziekten leden, genas Hij
en Hij dreef veel geesten uit.
Maar Hij liet niet toe dat de boze geesten iets zeiden,
omdat zij wisten wie Hij was.



's Morgens vroeg,
toen het nog diep in de nacht was, stond Hij op.
Hij ging naar buiten naar een eenzame plaats.
Daar bleef Hij bidden.



Simon en de mensen die bij hem waren,
gingen Hem achterna.
Toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze:

Simon: "Iedereen zoekt U".

Verteller: Hij antwoordde hun

Jezus: "Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omgeving.
Dan kan Ik ook daar preken.
Daarom toch ben Ik gekomen".

Verteller: Hij trok door heel Galilea.
Hij preekte in de synagogen
en dreef de boze geesten uit.
Woord van de Heer.

Om te doen

Samen in gesprek

1. Waarom zoeken de mensen Jezus?
2. Wat is het antwoord van Jezus?
3. Wat kun jij doen opdat iemand die ziek of verdrietig is, of die pijn heeft, zich wat beter gaat voelen?



Om te bidden

Vader God,
Jezus zoekt graag een stil plekje
om met U te praten.
Hij zorgt voor ieder die ziek is,
pijn heeft of verdrietig is.
Zo laat Hij in woord en daad uw liefde zien.
Geef, dat ook ik U steeds zal zoeken,
om naar U te luisteren
en goed voor anderen mag zorgen.

Zing je mee? GOD IS MET ONS

Tekst en muziek: Marcel & Lydia Zimmer

Weet je, niet iedereen wordt beter, ook al bid je nog zoveel.

Waarom dat zo is, weet geen mens.

Maar iedereen mag weten dat God altijd met ons is, in vreugde en verdriet.

Daarom zingen we vandaag:

1. Jezus werd als mens geboren,
net als iedereen.
maar Hij kwam als onze Redder
en dat is er maar één.
Hij weet ook als geen ander
wat het is om mens te zijn,
Hij leeft met je mee
en dat is meer dan fijn.
2. Jezus leefde met familie
en vrienden om zich heen,
had ook zo z'n ups en downs,
net als iedereen.
Hij weet dus ook wat blijdschap is
en wat problemen zijn.
Hij leeft met je mee
en dat is meer dan fijn.
3. Als je lacht dan lacht Hij mee,
huilen doe je met z'n twee.
Als jij geniet, geniet ook Hij,
En ben je overal en nergens, Hij is erbij.



<https://www.youtube.com/watch?v=kV-KyyzKeMc>

Refrein

God is met ons,
dag en nacht en overal.
God is met ons,
op de bergtop, in het dal.
God is met ons.
Merk je 't niet of merkt je 't wel:
God is met ons,
Immanuel.

Tip van de week

Paus Franciscus heeft een 'Jaar van Gebed' uitgeroepen.

Hij vraagt vooral om te bidden voor de eenheid van alle mensen die Jezus volgen
en voor vrede in de wereld. Want zo zegt hij: Het zijn de kleinsten en
de zwaksten onder ons die het meeste lijden onder het gebrek aan vrede.



Doe jij ook mee?