

10 december 2023

2e Zondag van de Advent



Maak je klaar, Jezus komt!

Deze week begint het verhaal met deze zin:
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

Hoe heet het boek waarin de verhalen van Jezus zijn opgeschreven?

Ja, de Bijbel.

In de Bijbel staan verhalen die opgeschreven zijn vóór dat Jezus geboren werd.

Deze staan in het Oude Testament.

De verhalen over Jezus staan in het tweede deel, het Nieuwe Testament.

Vandaag lezen we over iemand die zowel in het Oude
als in het Nieuwe Testament voorkomt.

Hij droeg een kleding van kameelhaar en zei:

“Er komt iemand die sterker is dan ik.”

Wie zou dat zijn?

Zullen we de twee kaarsjes van de Adventskrans aansteken?



In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.



Verteller: *Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.*

Marcus 1, 1-8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

De profeet Jesaja heeft geschreven:

“Zie, ik zend een bode voor jullie uit

die voor jullie de weg zal voorbereiden;

een stem van iemand die roept in de woestijn:

Maakt de weg van de Heer klaar, maakt zijn paden recht.”

Precies zo trad Johannes op in de woestijn en doopte;

hij preekte een doopsel waardoor de mensen zich zouden bekeren,
om vergeving van de zonden te krijgen.

Alle mensen van het land Judea en alle inwoners van Jeruzalem
gingen naar hem toe.

Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden openlijk bekenden.

Johannes droeg een kleed van kameelhaar

met een leren gordel om zijn middel;

hij at sprinkhanen en wilde honing.

Hij preekte:

Johannes: “Na mij komt iemand die sterker is dan ik
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.

Ik heb jullie gedoopt met water
maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.”

Verteller: **Woord van de Heer.**



Om te doen.



Gesprekje:

1. Waarom gingen de mensen naar de Jordaan?
2. Vindt God het fijn als wij verkeerde dingen (zonden) doen?
3. Waarom gaat Jezus geboren worden?

Bidden:

Lieve Jezus,

Johannes vertelt de mensen over U!

Hij zegt dat ze beter moeten gaan leven.

Jezus, we wachten op uw komst met Kerstmis.

U komt om ons te vragen ook beter te leven.

Om van U en andere mensen heel veel te houden.

Om in U te geloven.

Amen.



Om te zingen:

Een heel nieuw hart

Tekst en muziek Elly & Rikkert Zuiderveld (Bellen blazen)



Er is een heel nieuw hart voor jou
Als je daar voor kiezen zou
Wat doe jij?

<https://youtu.be/B9-2Grgihp0>

Er is een heel nieuw hart voor jou
Als jij jezelf verliezen wou
Wat doe jij, wat doe jij?



Tip voor de week:

Denk eens na.

Weet je iets van jezelf dat niet zo fijn is?
Bijvoorbeeld, brutaal zijn, of gauw boos zijn.

Denk maar eens na.

Wil je deze week proberen
een beetje aan jezelf te werken?
Elke dag opnieuw een goed voornemen maken.

Succes!

