

8 oktober 2023 - 27^e Zondag door het Jaar



Hoe groot is de Liefde van God!

Als je vader tegen je moeder zegt: “Ik houd van je”, wat bedoelt hij dan?
Hij vindt haar lief en hij wil dat zij gelukkig wordt.

Als jij tegen je moeder zegt: “Ik houd van u”, wat bedoel je dan?
Je vindt je moeder lief, wil graag bij haar zijn omdat jij dan gelukkig bent.
Hierdoor ga je goede dingen doen.

Heeft God tegen de mensen gezegd: “Ik houd van jullie?”
En hoe heeft Hij dat laten zien?
Hij heeft zijn Zoon Jezus gegeven om ons te verlossen
van alle dingen die we soms verkeerd doen.
Door Jezus is er eeuwig leven.

Maar willen wij naar God luisteren?
Zeggen wij: “God, ik houd van U?”
Vaak doen we God verdriet, doen we niet zoals Hij van ons verwacht.
Maar God zegt toch altijd: “Kom maar opnieuw bij Mij, want Ik houd van je!”
En dat wij van Hem houden kunnen we laten zien in kleine en grote daden.

We gaan een verhaal lezen dat Jezus vertelde
en dat over de Liefde van God gaat.
Steken we hierbij weer een kaarsje aan.



Samen: In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. *Mattheüs 21, 33-43*

Op een dag zei Jezus tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk:

Jezus: "Luistert naar deze gelijkenis:



Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er een hek omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren.

Daarop verpachtte hij hem aan de wijnbouwers.

Zelf vertrok hij naar het buitenland.

Toen het tijd werd om te oogsten, stuurde hij zijn dienaars naar de wijnbouwers om de opbrengst te gaan halen.

Maar de wijnbouwers grepen de dienaars vast.

Ze mishandelden de een, doodden de ander, en een derde stenigden ze.

Daarop stuurde hij andere dienaren, nog meer dan de eerste keer.

Maar met hen deden ze hetzelfde.

Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe.

Hij dacht dat ze die wel goed zouden behandelen.

Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar:

Boeren: "Dat is de erfgenaam.

Kom op, laten we hem vermoorden.

Dan pakken we de erfenis."

Jezus: Ze grepen hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met de wijnbouwers doen?

Verteller: Ze antwoordden Hem:

Oudsten: "Hij zal die misdadigers op een verschrikkelijke manier laten doden. Dan zal hij zijn wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die hem wel de opbrengst op de afgesproken tijd zullen afdragen."

Verteller: Toen zei Jezus tegen hen:

Jezus: Hebben jullie nooit in de Schrift gelezen: "De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd is juist de hoeksteen geworden. Op bevel van de Heer is dit gebeurd en voor ons is het een wonder."



Daarom zeg Ik u:

“Het Rijk van God zal jullie worden afgenomen.

Het zal gegeven worden aan een volk,
dat wel de vruchten ervan opbrengt.”

Verteller: Woord van de Heer.

Om samen te doen

Gesprekje: Wie bedoelt Jezus met de landeigenaar?

Met de dienaars worden de profeten bedoeld. Werd er naar hen geluisterd?

Wie is de Zoon van de landeigenaar?

Kunnen jullie samen nadenken

hoe jullie vruchten van Liefde kunnen voortbrengen?

Om te bidden:

Lieve Heer,

Iedere dag ontvangen wij zoveel mooie dingen van U.

Dank U wel.

Soms zie ik niet waar U allemaal voor zorgt,

vind ik alles maar heel normaal.

Soms doe ik heel verkeerde dingen.

Toch blijft U altijd van mij houden.

Dank U wel.

Amen.



<https://www.youtube.com/watch?v=hGxCJ1I2ZtQ&t=3s>

Om te zingen: Het is heerlijk

Het is heerlijk om te weten
dat U heel dicht bij mij bent
en ik elke dag mag voelen
dat U mij ook heel goed kent
dat U mij heel graag wilt helpen
op de weg die ik mag gaan
en dat U - wanneer het zwaar wordt
altijd achter mij blijft staan

Het is heerlijk om te weten
dat U heel veel van mij houdt
dat U mij nooit in de steek laat
ook al doe ik soms iets fout
en dat U voor mij wilt zorgen
heel mijn leven - elke dag
en dat ik altijd alles
aan U vertellen mag





Het is heerlijk om te weten
dat er iemand naast je staat
die als een moeder naar je luistert
als een vader met je praat
die je soms ook het gevoel geeft
dat j' iets extra's hebt verdiend
het is heerlijk om te weten
God is echt mijn beste vriend

Het is heerlijk om te weten
dat U heel veel van mij houdt
dat U mij nooit in de steek laat
ook al doe ik soms iets fout
en dat U voor mij wilt zorgen
heel mijn leven - elke dag
en dat ik altijd alles
aan U vertellen mag

Het is heerlijk,
het is heerlijk.
Het is heerlijk om te weten ...

Tip van de week:

Dit weekend is het Wereldmissiedag voor kinderen.
Dit jaar denken we speciaal aan de kinderen in Libanon.
Er zijn vluchtelingen in het land.

Jaren geleden was er een grote explosie in Beiroet,
en nog steeds is er een grote puinhoop in de stad.
Het land is arm.

Eerst woonden er veel mensen in Libanon, die in Jezus geloofden,
maar velen worden vervolgd en gaan op de vlucht.

Bidden we samen met de hele kerk voor de mensen in Libanon.

Dat zij opnieuw in Jezus gaan geloven.

Maar ook dat het land geholpen mag gaan worden, vooral de kinderen.

Hoe zouden jullie kunnen helpen?

Kijk ook maar eens in de Kinderkrant:

https://www.missio.nl/wpcontent/uploads/2023/07/MISSIO151_kinderkrant_2023_v2.pdf

