

# 24 September 2023

## Vijfentwintigste zondag door het jaar



### *Eerlijk of niet eerlijk?*

Heb jij wel eens een klusje gedaan, waarbij je wat verdiende?  
Heb jezelf gezegd wat je wilde hebben of liet je het over aan de ander?  
Was je trots, toen je het klusje gedaan had en tevreden met wat je kreeg?

Stel je voor dat jij met iemand samen in de tuin een klusje doet  
en jij werkt langer dan de ander.  
Na afloop merk je dat jullie allebei hetzelfde krijgen wat afgesproken is.  
Vind jij dat eerlijk?

Het Evangelie van vandaag is een bijzondere Gelijkenis, die Jezus vertelt aan zijn leerlingen.  
Over werkers in een wijngaard, die de hele dag werken en niet gunnen, dat degenen die  
korter werken hetzelfde verdienen.

Ben je er klaar voor om het Evangelie samen te lezen en weet je al wie welke rol heeft?  
Steek het kaarsje maar aan.



*In de Naam van de Vader,  
de Zoon en  
de heilige Geest.  
Amen.*



*Verteller:* **Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.**  
(Mt 20,1-16a)

Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis:

*Jezus:* "Met het Rijk van de hemel gaat het als met een landeigenaar.  
Deze ging er 's morgens vroeg op uit om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.  
Hij kwam met hen overeen, één denarie\* per dag uit te betalen  
en stuurde ze naar zijn wijngaard.

Toen hij rond het derde uur weer erop uitging, zag hij er nog meer werkloos  
op de markt staan. Hij zei tegen hen:

*Eigenaar:* "Gaan ook jullie naar mijn wijngaard en ik zal jullie betalen wat redelijk is"

*Jezus:* En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij weer en deed hetzelfde.  
Toen hij rond het elfde uur opnieuw ging, vond hij er nog anderen staan.  
Hij zei tegen hen:

*Eigenaar:* "Wat staan jullie hier de hele dag werkloos?"

*Jezus:* Ze antwoordden hem:

*Dienaar 1:* "Niemand heeft ons gehoord."

*Jezus:* Daarop zei hij tot hen:

*Eigenaar:* "Gaan ook jullie naar mijn wijngaard."

*Jezus:* Bij het vallen van de avond zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:

*Eigenaar:* "Roep de arbeiders en betaal hen uit.  
Je moet beginnen met de laatsten en zo tot de eersten."

*Jezus:* Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen ze ieder één denarie.  
Toen nu ook de eersten kwamen, dachten die meer te krijgen.  
Maar ook zij kregen ieder de afgesproken denarie.  
Ze namen het geld wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te mopperen.  
Ze zeiden:

*Dienaar 2:* "Deze hier, die het laatste gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt.  
Toch stelt U ze gelijk met ons, die het de hele dag in de brandende hitte hebben  
moeten uithouden."

*Jezus:* Maar hij gaf aan een van hen ten antwoord:

*Eigenaar:* "Vriend, ik doe je toch geen onrecht?  
We hadden toch samen één denarie afgesproken? Neem je deel en ga weg.  
Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan jou.  
Mag ik soms met mijn eigendom niet doen wat ik wil of zijn jullie kwaad,  
omdat ik goed ben?"

*Jezus:* Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn."

*Verteller:* **Woord van de Heer.**

\* Eén denarie was voldoende om 1 dag van te kunnen leven

# OM SAMEN TE DOEN



## Gesprekje:

1. Waarom waren de arbeiders, die het langst gewerkt hadden aan het mopperen?
2. Vind jij het oneerlijk of juist eerlijk dat degenen, die maar een uurtje gewerkt hebben, ook één denarie krijgen?
3. Wat wil Jezus aan zijn leerlingen duidelijk maken, door hen deze Gelijkenis te vertellen?

## Gebedje:

Lieve Jezus,  
Dank U wel voor uw Liefde voor mij.  
Soms doe ik dingen, die U verdrietig maken:  
mopperen, jaloers zijn, niet willen delen.  
Toch geeft U mij elke keer een kans  
en kijkt U naar wat ik nodig heb.  
Amen.



## Om te zingen:

### “Hou van alle mensen”

(Tekst Ron Schröder, Marianne Busser Muziek: Lydia Zimmer)



Je hoofd zit vol met vragen  
als je deze wereld ziet  
en lees je in de kranten denk je:  
nee, dat kan toch niet  
dus we moeten laten merken  
dat het ook heel anders kan  
want het wonder van Zijn boodschap  
is nog altijd: houden van.

<https://youtu.be/yj3m0X7hx6I>

Hou van alle mensen  
en de dieren om je heen  
als we daar nu mee beginnen  
dan verandert iedereen  
houden van het leven  
dat is houden van elkaar  
het is wonderlijk, het is wonderlijk  
het is wonderlijk, maar waar!



We mogen het proberen  
elke dag een nieuw begin  
Hij gaf ons zelf het voorbeeld  
geeft ons leven nieuwe zin  
ja, we moeten laten merken  
dat het voortaan anders kan  
want het wonder van Zijn boodschap  
is nog altijd: houden van.

Hou van alle mensen.... (2x)  
het is wonderlijk.....



## TIP VAN DE WEEK



“De werkers van het elfde uur”, zoals dat in het Evangelie staat, zijn de mensen, die het minder hebben dan wij, zwakker zijn, die niet gezien of uitgenodigd worden.

Kijk deze week eens goed om je heen of je mensen ziet, die liefde en aandacht nodig hebben.



Jij kan vast wel iets bedenken om de ander blij te maken.

Je maakt Jezus daar heel blij mee.

En je zult merken, dat jij er zelf ook blij van wordt.

**Ik wens je een mooie liefdevolle week toe.**