

6 augustus 2023

Feest van de Gedaanteverandering van de Heer



Een heel bijzonder moment met Jezus

Je hebt nog vakantie.

Heb je al leuke dingen gedaan?

Heb je misschien op een hoge berg gestaan?

Ben je misschien ergens geweest waar het heel fijn en mooi was,
en wilde je dat het voor altijd zo zou blijven?

Weet je, Jezus heeft aan zijn leerlingen verteld dat Hij veel zal moeten lijden,
dat Hij zelfs wordt dood gemaakt en na drie dagen zal verrijzen.

Een paar dagen later gaat Jezus met drie vrienden een berg beklimmen.

Als ze helemaal boven op de berg zijn aangekomen,
gebeurt er wel heel iets bijzonders met Jezus.

De vrienden vinden het prachtig, maar ...

... ze worden ook een beetje bang.

Dat lijkt best een beetje raar, vind je niet?

Wat een geluk dat Jezus dan bij hen is!

Al een beetje nieuwsgierig?

Kom, dan gaan we lezen wat er precies gebeurt.

Wie mag er vandaag verteller zijn?

Er zijn nog drie rollen te verdelen. Wie wil er Petrus, God of Jezus zijn?

En wie, o wie, steekt vandaag het kaarsje aan?



Allen: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. *Matt. 17,1-9*

Op een dag nam Jezus
Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg.

Daar waren ze helemaal alleen.

Voor hun ogen kreeg Hij een heel ander uiterlijk:

zijn gezicht begon te stralen als de zon
en zijn kleren werden glanzend als het licht.

Opeens verschenen Mozes en Elia aan hen.

Ze praatten met Jezus.

Petrus begon te spreken en zei tegen Jezus:

Petrus: 'Heer, het is goed om hier te zijn.

Als U wilt zal ik hier drie tenten opzetten,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia."

Verteller: Hij was nog niet klaar met praten,
of een lichtgevende wolk kwam als een schaduw over hen.

Uit de wolk klonk een stem:

God: "Dit is mijn Zoon, van wie Ik veel houd,
en die Ik heel goed vind;
luister naar Hem."

Verteller: Toen de leerlingen dit hoorden,
wierpen ze zich plat op de grond.

Zo bang waren ze geworden.

Maar Jezus kwam naar hen toe.

Hij raakte hen aan en zei:

Jezus: "Sta op en ben niet bang."

Verteller: Toen ze opkeken,
zagen ze niemand meer dan alleen Jezus.

Onder het afdalen van de berg beval Jezus hun:

Jezus: "Jullie mogen met niemand praten
over wat jullie hebben gezien,
voordat de Mensenzoon uit de dood is opgestaan."

Verteller: **Woord van de Heer.**



Gesprekje

1. Heb je wel eens iemand gezien die straalt van geluk? Vertel aan elkaar wat je zag. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt, vertel dan hoe jij denkt dat diegene eruit zal zien.
2. Stel je voor dat jij daar boven op de berg bij Jezus was.
Je ziet dat Jezus straalt als de zon. Wat denk je, waarom zou Hij zo stralen?
3. Petrus, Jakobus en Johannes worden bang als ze de stem uit de wolk horen.
Van wie is die stem en wat zegt de stem? En wat zegt Jezus tegen het drietal?
4. Wat zal Jezus tegen jou zeggen als je bang bent?

Om te bidden



Lieve Jezus,
Petrus, Jakobus en Johannes hebben U
boven op de berg zien stralen als de zon.
Zo heeft U hen al iets laten zien van de toekomst,
van de toekomst bij Vader God in de hemel.
Wat fijn dat ze daar later over hebben verteld.
U bent nu al bij de hemelse Vader.
Help mij te doen wat Vader God vraagt:
naar U luisteren, en doen wat U heeft gedaan.
Dan mag ik eens bij U en de Vader in de hemel zijn.
Wat een heerlijk vooruitzicht. Amen.

Om te zingen **Trek de wereld in** Tekst & Muziek: Herman Boon

<https://www.youtube.com/watch?v=lyyBpCgNsi8>

Net als Petrus, Jakobus en Johannes mogen ook wij vertellen over het Goede Nieuws!

Trek de wereld in,
vertel het goede nieuws,
dat God zijn Zoon gegeven heeft.
Zodat een ieder die Hem gelooft
en vertrouwt op wat Hij zegt
niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

En Jezus die belooft:
Ik ga altijd met je mee,
Ik laat je nooit alleen.
Nee, we zijn altijd met z'n twee.



Tip van de week

Als je blij bent, is het niet zo moeilijk om een stralende snoet te laten zien.
Maar kun jij dat de komende week ook laten zien, als het tegen zit,
of als je iets moet doen dat je niet zo leuk vindt?
Probeer het maar.
Je zult zien dat anderen dan ook blij worden.
En ... vergeet niet om het af en toe wat stil te maken
om de stem van Jezus te kunnen horen.

