

30 juli 2023

Zeventiende Zondag door het jaar A



Het allermooiste, het allerbelangrijkste?!

Vandaag zijn er eerst een aantal vragen om samen over na te denken. 😊

Wie van jullie heeft er al eens een diepe kuil gegraven?

Heb je toen iets bijzonders gevonden, een echte schat misschien?

Wat heb je toen gedaan? Was je blij?

Of ben je misschien op een leuke markt geweest

en heb je daar iets gezien wat je dolgraag wilt hebben?

Maar oei, het is wel heel duur. Wat doe je?

Je spaarpot omkeren en al je geld geven om het te kunnen kopen?

Het Evangelie gaat over een verborgen schat en een kostbare parel.

Wauw, dat zijn nog eens waardevolle spullen!

Wat zal dat te maken kunnen hebben met het Koninkrijk van God,
wat wil Jezus duidelijk maken?

Kom, maak het samen stil, en ga dan het Evangelie lezen.

Dan kunnen jullie hopelijk daarna op de laatste vraag antwoord geven.



Wie mag er vandaag een kaarsje aansteken?

Allen: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. *Matt. 13, 44-46*



Op een dag zei Jezus tegen de mensen:

Jezus: "Het Rijk van de hemel lijkt op een schat,
die verborgen is in een akker.

Toen iemand de schat vond, verborg hij ze weer,
en in zijn blijdschap
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker.

Ook lijkt het Rijk van de hemel op een koopman
die mooie parels zocht.

Toen hij een heel kostbare parel had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

Verteller: **Woord van de Heer.**

Gesprekje

1. De laatste vraag van de eerste bladzijde:
Wat wil Jezus ons duidelijk maken over het Koninkrijk van God?



Om te bidden

Lieve Jezus,
Dank U wel voor het mooie verhaal.
Net als de mensen in het verhaal
mag ik op zoek gaan naar een grote schat,
een kostbare parel: Gods Koninkrijk.
Soms lijkt dat Rijk nog zo ver weg,
lijkt het of het diep verstopt zit in de grond.
Niet overal is het mooi op de wereld.
Kom in mijn hart, en in dat van alle mensen,
opdat uw Rijk nu al te zien mag zijn.
Leer ons om alles daarvoor te geven. Amen.

Om te zingen

Zoek eerst het Koninkrijk van God *Tekst en muziek Kees Kraayenoord*

<https://www.youtube.com/watch?v=dpxVyLI5JDC>

Zoek eerst het Koninkrijk van God, zoek eerst naar zijn gerechtigheid.

Zoek eerst het Koninkrijk van God, zoek eerst naar zijn gerechtigheid.

En God geeft alles, alles, wat je nodig hebt om te leven.

God geeft alles, alles, genoeg om weg te geven.

Alles, alles, wat je nodig hebt om te leven.

God geeft alles, alles, genoeg om weg te geven.

Voor de jongsten: ZO IS HET KONINKRIJK Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een schat in de grond
Eenmaal had een man die schat ontdekt
Hij was zo blij dat hij hem vond
En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Verkocht hij alles wat hij had
Ja alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan
En hij kocht die schat
Lala lailala



Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een parel zo duur
Eenmaal had een koopman hem ontdekt
En toen begon z'n avontuur
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Heeft hij al wat hij had verkocht
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur
Die hij had gezocht
Lala lailala

Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een mosterzad
't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien
Het allerkleinste wat bestaat
Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond
Wordt het haast wel zo groot als een eik
Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen
Zo is het koninkrijk
Lala lailala



<https://www.youtube.com/watch?v=pwrKdZszpaE&t=8s>

Tip van de week

Nederland is ook een koninkrijk, waarvan Willem Alexander de koning is.

Ons land heeft een eigen vlag, met drie kleuren: Rood, wit en blauw.

Ook in de tuin bij onze Nicolaaskerk hangt een vlag.

Daaraan kun je zien dat we bij de Martha en Mariaparochie horen.

Kun jij een vlag ontwerpen die laat zien dat
alle mensen welkom zijn in het Koninkrijk van God?

