

23 april 2023  
3<sup>e</sup> zondag van Pasen.



*Jezus is bij je.*

Zullen we deze keer eens beginnen met een liedje: "Is je deur nog op slot?"

<https://youtu.be/RSKj-h19mAQ>

**Refrein:**

Is je deur nog op slot, is je deur nog op slot  
Van je krr, krr, krr doe hem open voor God,  
Want de Heer wil bij je wonen,  
En dan ben je nooit alleen. (2x)



Je hart is net een huisje,  
waar het gezellig is.  
Maar 't is er nog zo donker,  
er is iets dat ik mis. **Refr.**

*Jezus wil bij je komen.*

*Heb jij wel eens tegen Jezus gezegd:*

*"Jezus wilt U in mijn huis komen wonen?"*

*Weet je dat Hij dan zeker komt?*

*Heb jij wel eens tegen Jezus gezegd:*

*"Jezus wilt U in mijn hart komen wonen?"*

*Wat zou Jezus doen?*

*Hij komt, maar hoe merk je dat nu?*

*Hoe maak je de deur van je hart voor Hem open?*

*Door goed op Hem te letten. Goed naar Hem te luisteren.*

*En als het kan op zondag naar de heilige Mis te gaan.*

*Jezus wil graag jouw grootste vriend worden.*

Vandaag horen we een mooi verhaal. Zullen we gaan lezen?  
Jullie mogen de rollen verdelen.

Steken we het kaarsje aan?



In de naam van de Vader en  
de Zoon en de heilige Geest.



**Verteller:** **Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.**

Lucas 24, 13-35

Op een dag waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp. Dat dorp heette Emmaüs en lag ongeveer twaalf kilometer van Jeruzalem af. Ze praatten met elkaar over alles wat er was gebeurd.

Terwijl ze zo aan het praten waren en elkaar hun gedachten vertelden, kwam Jezus zelf naar hen toe. Hij liep met hen mee.

Maar ze konden Hem niet met hun ogen herkennen. Hij vroeg hen:

**Jezus:** “Waarover praten jullie onderweg zo met elkaar?”

**Verteller:** Met een bedroefd gezicht bleven ze staan.

Een van hen – hij heette Kléopas – nam het woord en zei tegen Hem:

**Kléopas:** “Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet wat daar de afgelopen dagen gebeurd is?”

**Verteller:** Hij vroeg hun:

**Jezus:** “Wat dan?”

**Verteller:** Ze antwoordden Hem:

**Kléopas:** “Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet. Hij zei en deed geweldige dingen, zowel in het oog van God als van heel het volk; hoe onze hogepriesters en leiders Hem hebben overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe ze Hem aan het kruis hebben laten slaan. En wij hoopten nog wel zo dat Hij het was, die Israël zou gaan verlossen! Maar het is nu al de derde dag, sinds dat gebeurd is. Wel hebben een paar vrouwen uit onze groep ons in de war gebracht; ze waren vroeg naar het graf gegaan, maar hadden zijn lichaam niet gevonden. Ze kwamen vertellen dat ze ook nog een verschijning van engelen hadden gekregen. Die engelen hadden verklaard dat Hij weer leefde. Toen zijn er een paar van ons naar het graf gegaan. Het was precies zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.”

**Verteller:** Nu zei Hij tegen hen:

**Jezus:** “Wat zijn jullie toch onverstandig en wat kunnen jullie toch maar moeilijk geloven in wat de profeten hebben gezegd! Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn heerlijkheid binnen te gaan?”

**Verteller:** Vanaf Mozes legde Hij hun alles uit, wat de profeten in de Schriften over Hem geleerd hadden.

Zo kwamen ze bij het dorp waarheen ze op weg waren, maar Hij deed alsof Hij verder wilde gaan. Ze drongen bij Hem aan:

**Kléopas:** “Blijf bij ons want het wordt avond en de dag is bijna voorbij.”

*Verteller:* Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven.  
Samen met hen aan tafel nam Hij brood, sprak de zegen uit,  
brak het en reikte het hun toe.



Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,  
maar Hij verdween uit hun ogen. Toen zeiden ze tegen elkaar:

*Kléopas:* “Brandde ons hart niet in ons zoals Hij onderweg met ons sprak en ons  
de Schriften uitlegde?”

*Verteller:* Ze stonden meteen op en keerden naar Jeruzalem terug.



Daar vonden ze de elf apostelen,  
samen met de mensen van hun groep.

Die vertelden:

*Leerling:* “De Heer is echt verrezen. Hij is aan Simon verschenen.”

*Verteller:* En ook zij vertelden, wat er onderweg was gebeurd  
en hoe ze Hem herkend hadden aan het breken van het brood.



***Woord van de Heer***

## OM TE DOEN:

### Gesprekje:

1. Waarom zijn de twee leerlingen naar Emmaüs gegaan?
2. Hoe herkennen ze Jezus?
3. Hoe kun jij Jezus in jouw leven herkennen?

### Om te bidden:



Lieve Jezus,

Ook al zie ik U niet, ik geloof in U.

Jezus U gaf Uzelf aan on op Witte Donderdag in het brood en de wijn.

Jezus mag ik, als ik U ontvang in de heilige Hostie, tegen U zeggen,  
dat ik van U houd en in U geloof.

Amen.

## Om te zingen:

### Hij kan zomaar naast je lopen.

(Tekst en muziek Rikkert Zuiderveld)

<https://youtu.be/rz22arsoNAU>



#### **Refrein:**

Hij kan zomaar naast je lopen  
op een onverwacht moment.  
Hij kan zomaar naast je lopen  
en je had Hem niet herkend.  
Hij kan zomaar naast je lopen  
en vertellen wie je bent.  
Hij kan zomaar naast je lopen  
en je had Hem niet herkend.

1. Er liepen eens twee mannen vlakbij Jeruzalem, hun Vriend was net gestorven, ze treurden over Hem, opeens was daar een Vreemde, die met hen mee wou gaan, ze wisten niet dat Hij het was, dat Hij was opgestaan. .
2. Als God soms heel ver weg lijkt, als alles is mislukt, en niemand weet waarom, je bedroefd bent en bedrukt, sta dan niet gek te kijken, wanneer Hij naast je staat en met je mee wil lopen, totdat het wel weer gaat.
3. Hij kan zomaar naast je lopen, en vertellen wie je bent  
Hij kan zomaar naast je lopen, en je had Hem niet herkend.  
Hij kan zomaar naast je lopen, uit het niets vandaan  
je ziet pas dat je blind was, als je ogen opengaan.



## TIP VOOR DE WEEK:

Misschien heb je hiervoor een beetje lef nodig, maar probeer het maar eens!  
Wanneer jullie 's avonds samen aan tafel zitten te eten, kun je opeens de vraag stellen:



“Heb jij Jezus gezien vandaag?”



Laat iedereen een antwoord geven.  
Doe ditzelfde iedere dag tot volgende week zondag.