

26 Maart 2023

## 5<sup>e</sup> Zondag in de Veertigdagentijd



### Jezus is machtig

Vandaag gaat het verhaal over doodgaan, maar ook over opstaan.

Dat klinkt best een beetje vreemd toch.

Want hoe kun je nu opstaan als je dood bent?

Daarom mogen jullie eerst luisteren naar het liedje "Doodgaan is niet leuk".

<https://www.youtube.com/watch?v=5oYnHR6Qcpw&t=37s>

Ik mis hem zo  
Mijn kleine hamster  
Hij had zo'n grappig snuitje  
Waarom moest hij een spuitje  
Zal ik hem nooit meer zien  
  
Doodgaan is niet leuk  
Een beetje eng misschien  
't Is reizen naar een land  
Dat wij niet kunnen zien

Ik mis haar zo  
Mijn oude oma  
Ze was altijd zo aardig  
Wordt ze nou nooit meer jarig  
Zal ik haar nooit meer zien  
  
Doodgaan is niet leuk  
Een beetje eng misschien  
't Is reizen naar een land  
Dat wij niet kunnen zien

En weet je  
Wat je in de grond stopt  
Is alleen maar de buitenkant  
Het doosje waar je  
in gewoond hebt  
  
Doodgaan is niet leuk  
't Is reizen door de nacht  
Maar eenmaal kom je aan  
Waar Jezus op je wacht  
Maar eenmaal kom je aan  
Waar Jezus met je lacht

Doodgaan is niet leuk, staat in het liedje.

Maar weet je, vandaag hoor je dat Jezus komt vertellen dat zelfs als we doodgaan, we toch zullen leven.

Hoe dat kan? Als je het evangelie leest, ontdek je daar zeker weten meer over!

Zit iedereen klaar om te ontdekken wat Jezus jullie te zeggen heeft?

Verdelen jullie de rollen en mag er ook deze keer een kaarsje worden aangestoken?



Samen: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verteller: **Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.**

*Joh. 11, 3-7 + 17-27 + 33b-45*

Op een dag was iemand die Lazarus heette, ziek.

Het was in Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha.

Maria was de vrouw die de Heer had gezalfd met olie die lekker rook.

Zij was het ook die zijn voeten met haar haren had afgedroogd.

De zieke Lazarus was haar broer.

De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap:

Bode: "Heer, hij van wie U houdt, is ziek."

Verteller: Toen Jezus dit hoorde, zei Hij:

Jezus: "Deze ziekte heeft niet de dood tot gevolg, maar is bedoeld voor Gods glorie.

De Zoon van God zal erdoor verheerlijkt worden."

Verteller: Jezus hield veel van Martha, haar zuster en Lazarus.

Toen Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was,

bleef Hij nog wel twee dagen op die plaats,

maar daarna zei Hij tegen zijn leerlingen:

Jezus: "Laten wij weer naar Judea gaan."

Verteller: Bij zijn aankomst stelde Jezus vast

dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.

Betanië was dichtbij Jeruzalem

op een afstand van ongeveer drie kilometer.

Veel Joden waren dan ook naar Martha en Maria gekomen

om hen te troosten bij het verlies van hun broer.

Zo gauw Martha hoorde dat Jezus op komst was,

ging zij Hem tegemoet. Maar Maria bleef thuis.

Martha zei tegen Jezus:

Martha: "Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.

Maar zelfs nu weet ik, dat God U zal geven, wat U ook maar aan God vraagt."

Verteller: Jezus zei tegen haar:

Jezus: "Je broer zal verrijzen."

Verteller: Martha antwoordde:

Martha: "Ik weet dat hij zal verrijzen, bij de verrijzenis op de laatste dag."

Verteller: Jezus zei haar:

Jezus: "Ik ben de verrijzenis en het leven.  
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.  
En ieder die leeft in het geloof aan Mij,  
zal in de eeuwigheid niet sterven.  
Geloof je dit?"

Verteller: Zij zei tegen Hem:

Martha : "Ja, Heer, ik geloof vast dat U de Messias bent,  
de Zoon van God, die in de wereld komt."

Verteller: Diep ontroerd zei Jezus:

Jezus: "Waar hebben jullie hem neergelegd?"

Verteller: Ze zeiden tegen Hem:

Mensen: "Kom kijken, Heer."

Verteller: Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden:

Mensen: "Kijk eens hoeveel Hij van hem hield."

Verteller: Maar sommigen van hen zeiden

Mensen: "Hij opende de ogen van de blinde;  
kon Hij dan ook niet ervoor zorgen dat deze niet zou sterven ?"

Verteller: Toen Jezus bij het graf was gekomen,  
ging er opnieuw een huivering door Hem heen.  
Het was een rotsgraf en er lag een steen voor.  
Jezus zei:

Jezus: "Neem de steen weg."

Verteller: Martha, de zuster van de dode, zei Hem:

Martha: "Hij is al te ruiken, want het is al de vierde dag.

Verteller: Jezus antwoordde haar:

Jezus: "Ik heb toch tegen je gezegd,  
dat je de heerlijkheid van God zult zien, als je gelooft ?"

Verteller: Toen namen ze de steen weg.  
Jezus keek omhoog naar de hemel en zei:

Jezus: "Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.  
Ik wist wel, dat U Mij altijd verhoort.  
Maar voor het volk om Mij heen heb Ik dit gezegd.  
Zo mogen zij geloven, dat U Mij gezonden hebt."

Verteller: Na deze woorden riep Hij hard

Jezus : "Lazarus, kom naar buiten!"

Verteller: De gestorvene kwam naar buiten.  
Zijn handen en voeten waren met doeken gebonden  
en om zijn gezicht was een zweetdoek.  
Jezus gaf hun de opdracht:

Jezus: "Maak hem los en laat hem gaan."

Verteller: Veel Joden, die naar Maria waren gekomen  
en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.  
Woord van de Heer.

# OM TE DOEN

## Gesprekje

1. Wat vind jij het mooiste in dit verhaal?
2. Wat doe jij als je hoort dat iemand heel erg ziek is?  
Wat doet Jezus als hij hoort dat zijn vriend Lazarus heel ziek is? Waarom zou dat zo zijn?
3. Wat vraagt Jezus aan Martha? Vraagt Hij dat ook aan jou?

## Om te bidden



Jezus, U houdt van Lazarus  
U bent sterker dan de dood.  
U geeft hem het leven terug.  
Jezus, ik weet dat U ook van mij houdt ...  
U zegt: Ik ben de verrijzenis en het leven.  
Als ik het moeilijk heb, als ik verdrietig ben,  
als ik iemand heel erg mis,  
help mij dan om te zeggen:  
"Heer, ik geloof in U!"

## Om te zingen Hij Is Machtig

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

<https://www.youtube.com/watch?v=5mjYsuV6Wps>

Refrein: Hij is machtig, hij is krachtig hij is prachtig en waarachtig  
Hij is machtig, Jezus de Heer (2x)

1. Alle macht (alle macht)  
In de hemel (in de hemel)  
En op aarde (en op aarde)  
Is Hem gegeven (is Hem gegeven)
2. En geen ding (en geen ding)  
Is onmogelijk (is onmogelijk)  
Voor degene (voor degene)  
Die Hem gelooft (die Hem gelooft)

## Tip van de week

Wij mogen geloven dat wij na onze dood  
verder mogen leven bij Vader God en Jezus.  
Maar als er iemand doodgaat van wie we houden,  
zijn we toch verdrietig.  
Dat mag. Jezus huilde immers ook bij het graf van Lazarus.  
Maar ook al moeten we diegene nu missen,  
toch kun je laten zien dat hij of zij een plekje heeft in jouw leven.  
Hoe wil jij dat deze week laten zien?

