

22 mei 2022

6^e zondag van Pasen



Open jij je hart voor Jezus?

Heb je wel eens meegemaakt dat een vriendje of vriendinnetjes ging verhuizen?

O ja je wist het al lang, maar dan ...opeens ... is hij of zij weg.

Naar een andere plaats. Zal je elkaar nog eens zien?

Jezus bereidt zijn leerlingen er op voor, dat Hij weg zal gaan.

Hij belooft dat de Vader een Helper zal zenden, de heilige Geest.

Maar Jezus belooft ook dat Hij terug zal komen.

De leerlingen begrijpen er helemaal niets van.

Pas nadat zij de heilige Geest ontvangen hebben, wordt hen alles duidelijk.



Steken we het kaarsje aan?

"In de naam van de Vader en
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.



Verteller: *Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.*
(Johannes 14, 23-29)

Jezus: Op een dag zei Jezus tegen de leerlingen:
"Als iemand van Mij houdt, zal hij zich ook houden aan mijn woorden.
Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen tot hem komen
en in hem gaan wonen.

Wie niet van Mij houdt, houdt zich niet aan mijn woorden.
Het Woord dat jullie horen, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij
gezonden heeft.



Dit zeg ik jullie nu ik nog bij jullie ben.

Maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal jullie alles leren en ervoor zorgen dat jullie niet vergeten, wat Ik jullie
gezegd heb.

De Vader zal Hem zenden.

Vrede laat Ik voor jullie achter, mijn eigen vrede geef Ik jullie.

Ik geef hem jullie niet op de manier waarop de wereld, vrede geeft.

Laten jullie niet bang of ontmoedigd worden.

Jullie hebben Mij horen zeggen: Ik ga weg maar Ik kom weer terug.

Als jullie van Mij zouden houden, dan zouden jullie blij zijn, dat Ik naar de
Vader ga.

Want de Vader is groter dan Ik.

Ik zeg het jullie nu al, voordat het gebeurt.

Zo zullen jullie geloven, wanneer het gebeurt."

Verteller: *Woord van de Heer.*

Gesprekje:

Nu er dicht bij ons oorlog is, verlangen we naar vrede.

Hoe kan er vrede in de wereld komen?

Jezus geeft ons zijn Vrede.

Hoe kunnen we die Vrede in ons hart ontvangen?

Heeft de heilige Geest hier iets mee te maken?



Om te bidden:

Dag Jezus,

U wilt graag bij mij komen in de heilige Hostie.

Maar vandaag kan ik niet bij U komen,
daarom vraag ik U, wilt U in mijn hart komen,
zodat er vrede in mij zal zijn.

Dank U,

Amen



Liedje:

Vuur uit de hemel

(tekst en muziek: Elly en Rikkert)



Refrein: Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart.

Maak mij warm
Maak mij zacht
Dat ik leef
uit uw kracht **Refr:**

Maak mij vol
Van uw Geest
maak mij klaar
voor het feest. **Refr:**

Geef mij licht
Uit uw Bron
Dat ik straal
Als de zon **Refr:**

https://youtu.be/Ez69P_V9DQk

Tip voor de week

Open ik mijn hart voor Jezus?



Schrijf deze tekst eens op een kaartje en leg dit bij je bed:

Iedere dag kun je hier even over nadenken.

Of bidden dat je hart open mag gaan.

Probeer maar!