

26 september



26^e zondag door het jaar

Jezus verlangt naar onze liefde voor Hem.

Op deze zondag is Jezus een beetje streng! Weet je wat dat betekent? Hij gaat zijn leerlingen duidelijk maken dat de zonde echt heel erg is. Dat de zonde ons van Jezus afhoudt. Dat we door de zonde minder van Jezus gaan houden.

En het is toch juist de bedoeling om in ons leven steeds meer van Hem te gaan houden! We willen later toch bij Hem in de hemel komen? Jezus is een beetje streng omdat Hij zo veel van ons houdt.

Het verhaal is niet héél makkelijk, maar als je het rustig leest en steeds even stilhoudt, dan kom je er wel achter wat Jezus vandaag wil zeggen.

We maken het licht door
het kaarsje aan te steken.



Dan maken we het Kruisteken:
In de Naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest. Amen.



Verteller: **Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.**

Op een dag zei Johannes tegen Jezus:

Johannes: “Meester, er is iemand die ons niet volgt.

Toch hebben we gezien, dat hij in uw naam duivels uitdreef. We hebben geprobeerd hem tegen te houden, omdat hij geen volgeling van ons was.”

Verteller: Maar Jezus zei:

Jezus: “Houd hem niet tegen, want iemand die wonderen doet in mijn Naam, zal niet zo gemakkelijk verkeerd over Mij spreken.

Wie niet tegen ons is, die is voor ons.

Als iemand jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie van Christus zijt, luister goed wat ik jullie zeg:

hij zal zijn loon zeker ontvangen.

Maar als iemand er de schuld van is dat een van deze kleinen die geloven, zonde doet, dan zou het beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in de zee wierp.

Als het gevaar bestaat, dat jullie door je hand een zonde doen, dan hak ze af.

Het is beter voor jullie om verminkt het leven binnen te gaan dan dat jullie in het bezit van beide handen in de hel komen, in het onblusbaar vuur.

Het is beter voor jullie, om kreupel het leven binnen te gaan, dan dat jullie in het bezit van beide voeten in de hel worden geworpen.

Het is beter voor jullie, met één oog het Rijk van God binnen te gaan, dan dat jullie in het bezit van beide ogen in de hel worden geworpen.

Daar houdt de worm nooit op en gaat het vuur nooit uit.

Verteller: **Woord van de Heer.**



Gesprekje:



Wanneer hoor ik nu echt bij Jezus?
Zijn er hindernissen die je van Jezus afhouden?
Kunnen we samen voorbeelden noemen die ons van Jezus afhouden?
Maar kunnen we ook samen voorbeelden noemen die ons dichter bij Jezus brengen?

Gebedje:



Lieve Jezus,
Vandaag wil ik zingen voor U.
En bij alles wat ik doe aan U denken.
Vandaag wil ik heel vaak zeggen:
Jezus ik houd van U. Amen.

Liedje:



Jezus, U bent het licht in ons leven!
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde, o Heer.
(Taizé liederen)

<https://youtu.be/808MFK0lvN>

Tip van de week:



Lees eens een verhaal van iemand die heel veel van Jezus is gaan houden.
Een Heilige.

Bijvoorbeeld over:
Teresa van Lisieux of Franciscus van Assisi.

Zoek maar eens op:
www.heiligen.net.