

Zondag 1 augustus



Achttiende zondag door het jaar.

GELOOF IN JEZUS

De mensen gaan op zoek naar Jezus. Vorige week lazen we, dat Hij voor meer dan genoeg brood en vis zorgde. Dat willen ze vandaag wel weer.

Ja als je iets zomaar kunt krijgen, dan wil je dat wel.

Maar is Jezus daarvoor gekomen?

Laten we maar gaan lezen.

Ook al is het zomer, bij het lezen van Gods Woord mag er een kaarsje aan.

Wie doet dat vandaag?



Allen:

*“In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.”*



Verteller: **Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6, 24-35.**

Op een dag merken de mensen, dat Jezus en ook de leerlingen daar niet waren. Daarom gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm, op zoek naar Jezus.

Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden:

Mensen: “Meester, wanneer bent U hier gekomen?”

Verteller: Jezus nam het woord en zei:

Jezus: “Luister goed naar wat Ik u zeg:

Jullie zoeken Mij niet omdat jullie de tekenen hebben gezien, maar omdat jullie van de broden hebben gegeten, totdat jullie geen honger meer hadden.

Jullie moeten niet werken voor voedsel dat bederft, maar voor het voedsel dat blijft, het voedsel voor het eeuwig leven.

De Mensenzoon zal jullie dat voedsel geven.

Want de Vader, God zelf, heeft op Hem zijn zegel gedrukt.”

Verteller: Toen zeiden ze tegen Hem:

Mensen: “Welke werken moeten we voor God doen?”

Verteller: Jezus gaf hun ten antwoord:

Jezus: “Het enige werk dat God van jullie vraagt is dit:

Jullie moeten geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”

Verteller: Ze zeiden tegen Hem:

Mensen: “Welk teken doet U dan wel, waaraan wij kunnen zien, dat wij in U moeten geloven? Wat doet U eigenlijk?

Onze voorouders hebben het manna gegeten in de woestijn.

Zo staat het in de Schrift: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.”

Verteller: Jezus nam weer het woord:

Jezus: “Luister goed wat ik jullie zeg:

Wat Mozes jullie gaf, was niet het brood uit de hemel.

Het echte brood uit de hemel wordt jullie door mijn Vader gegeven.

Want het brood van God daalt uit de hemel neer.

Het geeft leven aan de wereld.”

Verteller: Ze zeiden tegen Hem:

Mensen: “Heer, geef ons altijd dat brood.”

Verteller: Jezus zei tegen hen:

Jezus: “Ik ben het brood van het leven:

Wie naar Mij komt, krijgt geen honger meer, en wie in Mij gelooft, krijgt nooit meer dorst.”

Verteller: **Woord van de Heer.**

OM TE DOEN

Gesprekje:

De belangrijkste zin uit dit evangelie?

*“Het enige werk dat God van jullie vraagt is dit:
jullie moeten geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”*

En wij maken ons vaak zo druk om het eten, de kleren, om alles wat we nog moeten doen. En we willen dit nog hebben en dat nog hebben.

Kunnen wij doen wat God van ons vraagt, te geloven in Jezus?

Hoe?



Om te zingen:

Ik geloof.

Ik geloof in God,

ik geloof in Jezus,

ik geloof in de heilige Geest,

die er altijd is geweest.

Ik geloof, al ben ik klein, dat ik een kind van God mag zijn,

dat ik een kind van God mag zijn.

(van de CD Op wekking voor Kids)

https://youtu.be/wZg6seIT_s

Gebedje:



Lieve Jezus,

dank U dat we in U mogen geloven.

Dank U voor uw Woord.

Dank U dat we U in de heilige Communie iedere keer
opnieuw mogen ontmoeten.

Dank U Jezus dat U ook op dit moment zo dicht bij mij bent.

Amen.

TIP VAN DE WEEK:

Knip een aantal stroken papier en schrijf hierop:

Ik geloof in U Jezus, ik hou van U.

Deze leggen we dan op plekken neer waar we vaak zijn.

In de huiskamer, de keuken, de badkamer, de slaapkamer, het kleinste kamertje

Iedere keer als ons oog de strook ziet, zeg je met je hart:

“Ik geloof in U Jezus, ik hou van U. Amen”

