

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk te Baarn

Verslag activiteiten 2010

In 2010 heeft de stichting de volgende activiteiten ondernomen.

- 2010 Steun ramenactie Skanfonds:

Onze parochie is bijzonder verheugd over de toegezegde bijdrage van Skanfonds ten behoeve van de restauratie van de ramen. De aanvraag was een intensief gebeuren, maar de inspanning is beloond! Wij kunnen een bedrag van € 10.000,-- tegemoet zien. Deze bijdrage vormt niet alleen een stap voorwaarts in de financiering van de restauratie, maar zij vormt ook een blijk van erkenning van de zin en waarde van dit kostbare restauratieproject voor onze parochie. De mooie ramen omlijsten namelijk alle liturgievieringen in onze kerk en de voorstellingen geven centrale thema's weer van de Bijbelse boodschap. En natuurlijk is deze bijdrage ook een blijk van solidariteit met alle parochianen die tot nu toe zo royaal aan de restauratie van ons kerkgebouw hebben bijgedragen en aan alle vrijwilligers die zich hiervoor met hart en ziel inzetten.

Skanfonds staat voor een samenleving waarin iedere mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor de kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed. Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ongeveer 800 projecten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Oost-Europa. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Skanfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties en aan inzet van sociaal betrokken vrijwilligers. Onder meer de restauratie van de Kerk der Friezen te Rome is mede door Skanfonds mogelijk gemaakt. Voor meer informatie over dit fonds kan men terecht op de website:

www.skanfonds.nl.

- Juli 2010: Op initiatief van het kerkbestuur loopt sinds september 2009 de actie om de pastoor ter gelegenheid van zijn 55-jarige priesterjubileum aanstaande juli een gerestaureerd raam aan te bieden als een symbolisch cadeau met eeuwigheidswaarde. Dit 'cadeau voor de pastoor' is een onderdeel van de activiteiten van het restauratiefonds en blijkt inmiddels een mooie extra impuls te zijn om voldoende fondsen bijeen te krijgen voor het in stand houden van de glas-in-loodramen van onze kerk. Inclusief een nog nagekomen gift is de eindstand EUR 55.503,--. Een welhaast ongelooflijk cijfer (toeval?) voor dit 55-jarige jubileum. Dit bedrag wordt met de naam van monseigneur Kolkman symbolisch gewijd aan de restauratie van het middelste raam achter het hoofdaltaar met de Kruisdood van Jezus en in de onderste helft uit het Oude Testament, het offer van Abraham. Juli 2010.
- September 2010: Uitgave brochure grote ramenactie. Sinds januari van dit jaar zijn we aan een bijzonder groot project begonnen: het restaureren van de 7 monumentale gebrandschilderde ramen en de reparatie van de 14 glas-in-lood ramen aan beide zijden van de kerk.

Naast de prachtige ramen boven het Maria- en St. Jozef altaar, zijn er de 5 gebrandschilderde ramen achter het priesterkoor die het mysterie van het verlossingswerk door Jezus Christus uitbeelden: van de zondeval van de eerste mens tot de nederdaling van de Heilige Geest. Aan de onderzijde van elk raam zijn afbeeldingen uit het Oude Testament te zien. Daarboven staan afbeeldingen uit het Nieuwe Testament. Het mooie is dat beide afbeeldingen naar elkaar verwijzen en daarmee beide Testamenten met elkaar verbinden.

De stichting heeft een boekje uitgebracht met teksten van em. pastoor J.A. Kolkman. Zo kunt u de ramen in alle rust bekijken en de catechetische verklaring van de voorstellingen er op nalezen.