

Zeventien september 24^e zondag door het jaar.



God vergeeft altijd.

We beginnen met een klein vraagje.

Luister je altijd naar je ouders?

*En als je dat niet altijd doet, maar je krijgt hier spijt van,
je zegt: "Sorry", vergeven je ouders je dan?*

En als je weer een foutje maakt, vergeven je ouders je dan opnieuw?

Weet je hoe de eerste mensen heetten?

Luisterden ze naar God?

Was God boos?

Heeft God hen vergeven?

Door Wie is voor ons de vergeving gekomen?

Vergeeft God ook nu?

Luisteren we dan naar wat Jezus vandaag in het evangelie zegt.

Steekt de jongste het kaarsje aan?



Allen:

*In de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.*



Verteller: *Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.*
(Mattheüs 18, 21-35)

Op een dag kwam Petrus naar Jezus toe en zei:

Petrus: “Heer, als mijn broer iets verkeerd tegen mij doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Tot zeven keer toe?”

Verteller: Jezus antwoordde hem:

Jezus: “Nee, zeg Ik u, niet tot zeven keer toe, maar tot zeventig keer zeven keer. Daarom lijkt het Rijk van de hemel op een koning, die afrekening wilde houden met zijn dienaren.

Toen hij ermee begon, bracht men iemand bij hem die een schuld had van tienduizend talenten*.



Omdat hij het niet kon betalen, gaf de heer het bevel om hem te verkopen samen met zijn vrouw, zijn kinderen en heel zijn bezit, om zo de schuld goed te maken.

Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:

Dienaar 1: “Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.”

Jezus: De Heer kreeg medelijden met die dienaar.

Hij liet hem gaan en schold hem het geleende bedrag kwijt.

Maar toen de dienaar buiten kwam, ontmoette hij daar een andere dienaar, die hem honderd denariën* schuldig was.

Hij greep hem bij de keel en zei:

Dienaar 1: “Betaal je schuld.”

Jezus: De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:

Dienaar 2: “Heb geduld met mij en ik zal u betalen.”

Jezus: Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald had.



Toen nu de andere dienaars zagen wat er gebeurd was, waren ze erg boos. Ze gingen alles aan hun heer vertellen.

Daarop liet de heer de dienaar roepen en zei:

Heer: “Jij, lelijke knecht. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt.

Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mede-dienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?”

Jezus: En hij werd zo kwaad op hem dat hij hem overgaf aan de beulen totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.

Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van jullie doen die zijn broeder niet van harte vergiffenis schenkt.”



Verteller: *Woord van de Heer.*

*1 talent was ruim 15 jaar werkloon.

*1 denarie is het loon van 1 werkdag.

Om te doen:

Gesprekje:

1. Hoe vaak moeten we vergeven?
2. Vind je dat makkelijk?
3. Stel je voor dat je denkt, God vergeeft me toch altijd. Dan hoef ik niet te vergeven en kan ik lekker lelijk doen. Wat zal God hiervan denken?



Om te bidden:



Lieve God,
Soms vind ik vergeven moeilijk.
Zeker als iemand expres iets van mij kapot maakt.
Of als iemand slechte dingen van mij rondvertelt.
Toch vraagt U van mij dat ik vergeef.
Wilt U me daarbij helpen?
Amen.

Om te zingen:

Vergeven

(Marcel en Lydia Zimmer)

<https://youtu.be/VTYbbiiTypU>

Als ik soms gepest word
maar ik heb niks gedaan
dan vind ik het niet eerlijk
en wil ik ze wel slaan.
Maar ik heb gelezen
ergens in Gods Woord.
'Kwaad met kwaad vergelden'
is niet zoals het hoort.



Het is best wel moeilijk
want iedereen die zegt:
Je moet gewoon terug slaan
als iemand met je vecht.
Maar als ik denk aan Jezus
Hij sloeg niet terug
toen Hij met een zweep werd
geslagen op Zijn rug. **Refrein**

Refrein:

En er staat geschreven
dat ik moet vergeven
niet 1,2,3 of 4 keer
maar 70 keer 7.
Wat 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker
veel vaker en veel meer.
Altijd, altijd,
overal en telkens weer.
Nee dat is niet simpel
en daarom geeft de Heer
Zijn Heilige Geest
om in liefde te leven.
Zoals Hij mij vergeeft
moet ik een ander ook vergeven

Altijd, altijd,
overal en telkens weer.
Nee dat is niet simpel
en daarom geeft de Heer
Zijn Heilige Geest
om in liefde te leven.
Zoals Hij mij vergeeft
moet ik een ander ook vergeven.





TIP VOOR DE WEEK:

- Probeer vandaag niet boos terug te doen, als iemand anders boos is, maar een glimlach te geven en de ander vergeven.
- Probeer op school tegen het jongetje dat altijd plaagt, heel aardig te zijn. Vergeef hem dat hij je steeds plaagt.
- Als iemand thuis een boze bui heeft, probeer dan juist lief te zijn en hem/haar te vergeven.
- Vraag iedere avond voor je gaat slapen aan Jezus of Hij je wil vergeven voor alle keren dat je niet naar Hem geluisterd hebt. Want Hij vergeeft altijd. En daardoor ga je meer en meer van Hem houden.

En misschien kun je aan iemand waar je al lang lelijk tegen doet, een bloemetje brengen en zeggen: "Alsjeblieft, voor jou, omdat ik zo vaak lelijk tegen je doe. Ik zeg sorry tegen je."

(Maar dit is wel een hele moeilijke hoor!)



SUCCES.
JE ZAL ZIEN DAT HET JE LUKT!!